

Vrijdag 14 februari: Nacht van de Liefde

Liefde is meer! Dit is het motto van de Nacht van de Liefde die op Valentijnsdag (vrijdag 14 februari) in de Zuiderkerk wordt

gehouden. Deelnemers verkennen gedurende ongeveer een uur de hoogte, breedte, diepte en lengte van de liefde, die zich van romantiek uitstrekt naar vrijgevigheid en van medemenselijkheid naar goddelijke overgave.



Begeleiders zijn *Pieter Nanne Groot* (gitaar) en *Hetty Boersma* van de Zuiderkerk (gesproken woord).

Gedurende de avond wisselen teksten, stiltes en muziek elkaar af. Als deelnemer kun je liggen (matje meenemen!) of zitten. Je wordt uitgenodigd je open te stellen voor wat er gebeurt. Wie weet hoor je een klank

of tekst die inspireert en raakt aan dat wat er leeft in je binnenste! De kerk wordt verwarmd, maar warme kleren en/of een dekentje maken wel dat je prettiger zit of ligt.

Aanvang 21.30 uur. Toegang vrij (gift mogelijk). Na afloop schenken we een kop thee.